

Excellentie,
Heer en Mevrouw Ecury,
Burgerlijke en militaire autoriteiten,
Dames en Heeren,

Vyf jaren geleden - in de donkere
Novembermaand van de hongerwinter in Nederland, voorafgaande
aan de bevryding in het voorjaar van 1945 werd
Segundo Jorge Alberto ("Boy") Ecury tezamen met enkele
andere verzetshelden door de Duitschers doodgeschoten.
Er was groote vragde in het huis van zyn Ouders, toen "Boy"
op 23 April 1922 hier in Oranjestad werd geboren. Na zyn
onderwys op Aruba te hebben voltooid, vertrok hy, evenals
zyn broeders en zusters naar het Nederlandsche stamland,
om daar zyn opvoeding en zyn studie te voltooien.
Eerst naar de Middelbare Handelsschool te Oudenbosch en
daarna werd hy voor de hogere studie ingeschreven aan
de Handelshoogeschool te Tilburg. Hyzelf en zyn Ouders,
zyn broers en zusters en vrienden stelden zich niets anders
voor, dan dat hy na be-eindiging van zyn studie, terug zou
keeren naar Aruba, om een vooraanstaande plaats in de
Arubaansche samenleving in te nemen.

Maar God leidt het leven der menschen,
los van onze plannen en wenschen. Boy Ecury ging naar
Nederland, opdat de Nederlandsche onderwysinrichtigen
hem zouden geven, wat hy voor zyn levensgang noodig had; het
eindigde hiermede, dat Boy Ecury zyn leven gaf voor de zaak
der Nederlandsche vryheid.

Hy was niet naar Nederland gegaan, om
te halen, wat hy zocht; hy voelde zich een met het volk
van Nederland en de ramp, die op 10 Mei 1940 over Nederland
losbrak, heeft hy gevoeld als ook hem aangedaan.
Wetende wat hy deed en welke groote risico's hy daarmede
liep, heeft hy zich ter beschikking gesteld van het
ondergrondsche verzet en verschillende gevaarlyke opdrachten
met goed gevolg uitgevoerd.

Toen kwam zyn laatste, gevaarlyke
opdracht, die in Rotterdam moest worden verricht. Hy wist
tevorens, dat ditmaal de kansen grooter waren dan anders, dat
hy zyn leven daarby verliezen zou en liet daarom een
voor zyn Ouders bestemde brief by zyn zuster achter,
voor het geval hy zelf hen niet meer mocht weerzien.

Het is gegaan zoals hy had gedacht.

Uit de kerk komende op Zondagmorgen 5 November, werd hy
gearresteerd, ter dood veroordeeld en reeds den volgenden
dag op de Waalsdorpervlakte dood geschoten.

Tydens het onderzoek liet men de mogelykheid doorschemeren, dat er kans was, dat hy zyn leven zou kunnen behouden, wanneer hy bereid was tot verraden van zyn kameraden. Zyn fiere antwoord, waarmede zyn lot tevens bezegeld was, luidde: " In het huis van myn Ouders is geen plaats voor een verrader".

Op 22 jarige leeftyd werd dit jonge leven afgesneden; vrywillig heeft hy het geofferd voor de zaak der Nederlandsche vryheid en in dit standbeeld, dat hier voor hem is opgericht, eeren wy hem daarom. Het zal hier staan op Aruba als een blyvende herinnering hieraan, dat er waarden in het leven zyn, die meer waard zyn dan het leven zelf, die de moeite waard zyn, er het leven voor te geven. De Arubaansche Gemeenschap is trotsch op hem; in de onafzienbare ry van jongemannen, die in den laatsten oorlog hun leven gaven voor de zaak der vryheid, staat ook een jongeman van Aruba, als een van hen.

De bevryding is gekomen voor Europa en voor Azië, door de bekwaamheid der legeraanvoerders, door het overweldigend oorlogsmateriaal dat de Geallieerden in het veld konden brengen, doch voor alles door de jongemannen, die hun leven gaven, opdat wy zouden kunnen leven in vryheid. De groote, waardevolle goederen van de menschheid zyn duur; om die te verkrygen en te behouden daarvoor moet een hooge prys worden betaald. Wanneer die bereidheid er niet meer is, gaan de waardevolste goederen verloren, dan wordt de menschenwaarde vertrapt, het recht gebogen en geschonden, dan heerst alleen het naakte eigenbelang, het onrecht en de leugen, gelyk we dat zagen in Hitler Duitschland, gelyk het thans op vele plaatsen der wereld weer is, waar het leven het grootste deel van zyn waarde heeft verloren.

Hier staat het standbeeld van Boy Ecury, om ons by voortdoring te herinneren aan een edele jongeman, die zyn leven gaf voor goederen, die hem waardevoller waren dan het leven; om er ons aan te herinneren, dat voor het behoud van de hoogste goederen der menschheid offers en vaak zeer zware offers moeten worden gebracht.

Excellentie, ons Comité waardeert het ten zeerste dat Uwe Excellentie heeft willen overkomen naar Aruba, om dit standbeeld van een edele zoon van Aruba te onthullen.

In naam van het Comité verzoek ik Uwe Excellentie eerbiedig het standbeeld te onthullen en het daarmede voor het Nederlandsche Gouvernement, van het Comité te willen aanvaarden.

Excellentie,
Heer en Mevrouw Ecury,
Burgerlyke en militaire autoriteiten,
Dames en Heeren,

Vyf jaren geleden - in de donkere Novembermaand van de hongerwinter in Nederland, voorafgaande aan de bevryding in het voorjaar van 1945 werd Segundo Jorge Alberto "Boy" Ecury tezamen met enkele andere verzetshelden door de Duitscher doodgeschoten. Er was groote vreugde in het huis van zyn Ouders, toen "Boy" op 23 April 1922 hier in Oranjestad werd geboren. Na zyn onderwys op Aruba te hebben voltooid, vertrok hy, evenals zyn broeders en zusters naar het Nederlandsche stamland, om daar zyn opvoeding en zyn studie te voltooien. Eerst naar de Middelbare Handelsschool te Oudenbosch en daarna werd hy voor de hogere studie ingeschreven aan de Handelshoogeschool te Tilburg. Hyzelf en zyn Ouders, zyn broers en zusters en vrienden stelden zich niets anders voor, dan dat hy na beëindiging van zyn studie terug zou keeren naar Aruba, om een vooraanstaande plaats in de Arubaansche samenleving in te nemen.

Maar God leidt het leven der menschen, los van onze plannen en wenschen. Boy Ecury ging naar Nederland, opdat de Nederlandsche onderwysinrichtigen hem zouden gaven wat hy voor zyn levensgang noodig had; het eindigde hiermede, dat Boy Ecury zyn leven gaf voor de zaak der Nederlandsche vryheid.

Hy was niet naar Nederland gegaan, om te halen, wat hy zocht hy voelde zich een met het volk van Nederland en de ramp, die op 10 Mei 1940 over Nederland losbrak, heeft hy gevoeld als ook hem aangedaan. Wetende wat hy deed en welke groote risico's hy daarmede liep, heeft hy zich ter beschikking gesteld van het ondergronds verzet en verschillende gevaarlyke opdrachten met goed gevolg uitgevoerd.

Toen kwam zyn laatste, gevaarlyke opdracht, die in Rotterdam moest worden verricht. Hy wist tevoren, dat ditmaal de kansen grooter waren dan anders, dat hy zyn leven daarby verliezen zou en liet daarom een voor zyn Ouders bestemde brief by zyn zuster achter.

Het is gegaan zoals hy had gedacht. Uit de kerk komende op Zondagmorgen 5 November, werd hy gearresteerd, ter dood veroordeeld en reeds den volgenden dag op de Waalsdorpervlakte dood geschoten.

Tydens het onderzoek liet men de mogelykheid doorschemeren, dat er kans was, dat hy zyn leven zou kunnen behouden, wanneer hy bereid was tot verraden van zyn kameraden.

Zyn fiere antwoord, waarmede zyn lot tevens bezegeld was, luidde: "In het huis van myn Ouders is geen plaats voor een verrader".

Op 22 jarige leeftyd werd dit jonge leven afgesneden; vrywillig heeft hy het geofferd voor de zaak der Nederlandsche vryheid en in dit standbeeld, dat hier voor hem is opgericht eeren wy hem daarom. Het zal hier staan op Aruba als een blyvende herinnering hieraan, dat er waarden in het leven zyn, die meer waard zyn dan het leven zelf, die de moeite waard zyn, er het leven voor te geven. De Arubaansche Gemeenschap is trotsch op hem; in de onafzienbare ry van jongemannen, die in den laatsten oorlog hun leven gaven voor de zaak der vryheid, staat ook een jongeman van Aruba, als een van hen.

De bevryding is gekomen voor Europa en voor Azië, door de bekwaamheid der legeraanvoerders, door het overweldigend oorlogsmateriaal dat de Geallieerden in het veld konden brengen, doch voor alles door de jongemannen, die hun leven gaven, opdat wy zouden kunnen leven in vryheid. De groote, waardevolle goederen van de menschheid zijn duur; om die te verkrygen en te behouden daarvoor moet een hooge prys worden betaald. Wanneer die bereidheid er niet meer is, gaan de waardevolste goederen verloren, dan wordt de menschenwaarde vertrapt, het recht gebogen en geschonden, dan heerst alleen het naakte eigenbelang het onrecht en de leugen, gelyk we dat zagen in Hitler Duitschland gelyk het thans op vele plaatsen der wereld weer is, waar het leven het grootste deel van zyn waarde heeft verloren.

Hier staat het standbeeld van Boy Ecury, om ons by voortdoring te herinneren aan een edele jongeman, die zyn leven gaf voor goederen, die hem waardevoller waren dan het leven; om er ons aan te herinneren, dat voor het behoud van de hoogste goederen der menschheid offers en vaak zeer zware offers moeten worden gebracht.-

Excellentie, ons Comité waardeert het ten zeerste dat Uwe Excellentie heeft willen overkomen naar Aruba, om dit standbeeld van een edelezoon van Aruba te onthullen.

In naam van het Comité verzoek ik Uwe Excellentie eerbiedig het standbeeld te onthullen en het daarmede voor Het Nederlandsch Gouvernement, van het Comité te willen aanvaarden.

Rede uitgesproken door Godfried Groes Voorzitter van de "Comite Oorlogsheld Boy Ecury" ter gelegenheid van de onthullen van het monument van "Boy Ecury".

Excellentie,
Heer en Mevrouw Ecury,
Burgerlyke en militaire autoriteiten,
Dames en Heeren,

Vyf jaren geleden - in de donkere
Novembermaand van de hongervinter in Nederland, voorafgaande
aan de bevryding in het voorjaar van 1945 werd
Segundo Jorge Alberto ("Boy") Ecury tezamen met enkele
andere verzetshelden door de Duitschers doodgeschoten.

Er was groote vreugde in het huis van zyn Ouders, toen "Boy"
op 23 April 1922 hier in Oranjestad werd geboren. Na zyn
onderwys op Aruba te hebben voltooid, vertrok hy, evenals
zyn broeders en zusters naar het Nederlandsche stamland,
om daar zyn opvoeding en zyn studie te voltooien.

Eerst naar de Middelbare Handelsschool te Oudenbosch en
daarna werd hy voor de hogere studie ingeschreven aan
de Handelshoogeschool te Tilburg. Hyzelf en zyn Ouders,
zyn broers en zusters en vrienden stelden zich niets anders
voor, dan dat hy na be-eindiging van zyn studie, terug zou
keeren naar Aruba, om een vooraanstaande plaats in de
Arubaansche samenleving in te nemen.

Maar God leidt het leven der menschen,
los van onze plannen en wenschen. Boy Ecury ging naar
Nederland, opdat de Nederlandsche onderwysinrichtigen
hem zouden geven, wat hy voor zyn levensgang noodig had; het
eindigde hiermede, dat Boy Ecury zyn leven gaf voor de zaak
der Nederlandsche vryheid.

Hy was niet naar Nederland gegaan, om
te halen, wat hy zocht; hy voelde zich een met het volk
van Nederland en de ramp, die op 10 Mei 1940 over Nederland
losbrak, heeft hy gevoeld als ook hem aangedaan.

Wetende wat hy deed en welke groote risico's hy daarmede
liep, heeft hy zich ter beschikking gesteld van het
ondergrondsche verzet en verschillende gevaarlyke opdrachten
met goed gevolg uitgevoerd.

Toen kwam zyn laatste, gevaarlyke
opdracht, die in Rotterdam moest worden verricht. Hy wist
tevorens, dat ditmaal de kansen grooter waren dan anders, dat
hy zyn leven daarby verliezen zou en liet daarom een
voor zyn Ouders bestemde brief by zyn zuster achter,
voor het geval hy zelf hen niet meer mocht weerzien.

Het is gegaan zoals hy had gedacht.

Uit de kerk komende op Zondagnorgen 5 November, werd hy
gearresteerd, ter dood veroordeeld en reeds den volgenden
dag op de Waalsdorpervlakte dood geschoten.

Tydens het onderzoek liet men de mogelijkheid doorschemeren, dat er kans was, dat hy zyn leven zou kunnen behouden, wanneer hy bereid was tot verraden van zyn kameraden.

Zyn fiere antwoord, waarmede zyn lot tevens bezegeld was, luidde: " In het huis van myn Ouders is geen plaats voor een verrader".

Op 22 jarige leeftyd werd dit jonge leven afgesneden; vrywillig heeft hy het geofferd voor de zaak der Nederlandsche vryheid en in dit standbeeld, dat hier voor hem is opgericht, eeren wy hem daarom.

Het zal hier staan op Aruba als een blyvende herinnering hieraan, dat er waarden in het leven zyn, die meer waard zyn dan het leven zelf, die de moeite waard zyn, er het leven voor te geven. De Arubaansche Gemeenschap is trotsch op hem; in de onafzienbare ry van jongemannen, die in den laatsten oorlog hun leven gaven voor de zaak der vryheid, staat ook een jongeman van Aruba, als een van hen.

De bevryding is gekomen voor Europa en voor Azië, door de bekwaamheid der legeraanvoerders, door het overweldigend oorlogsmateriaal dat de Geallieerden in het veld konden brengen, doch voor alles door de jongemannen, die hun leven gaven, opdat wy zouden kunnen leven in vryheid. De groote, waardevolle goederen van de menschheid zyn duur; om die te verkrygen en te behouden daarvoor moet een hooge prys worden betaald. Wanneer die bereidheid er niet meer is, gaan de waardevolste goederen verloren, dan wordt de menschenwaarde vertrappt, het recht gebogen en geschonden, dan heerst alleen het naakte eigenbelang, het onrecht en de leugen, gelyk we dat zagen in Hitler Duitschland, gelyk het thans op vele plaatsen der wereld weer is, waar het leven het grooste deel van zyn waarde heeft verloren.

Hier staat het standbeeld van Boy Ecury, om ons by voortdurend te herinneren aan een edele jongeman, die zyn leven gaf voor goederen, die hem waardevoller waren dan het leven; om er ons aan te herinneren, dat voor het behoud van de hoogste goederen der menschheid offers en vaak zeer zware offers moeten worden gebracht.-

Excellentie, ons Comité waardeert het ten zeerste dat Uwe Excellentie heeft willen overkomen naar Aruba, om dit standbeeld van een edele zoon van Aruba te onthullen.

In naam van het Comité verzoek ik Uwe Excellentie eerbiedig het standbeeld te onthullen en het daarmede voor het Nederlandsche Gouvernement, van het Comité te willen aanvaarden.